

Begeleiding van de retraites

Het begeleidingsteam wordt samengesteld uit een groep van deskundige begeleiders:

Februari - Maart 2019

Claudia Theinert
Annieke van Dijk
Winfried Timmers

September - Oktober 2019

Claudia Theinert
Annieke van Dijk
Jacqueline Breed
Johan Muijtjens
Winfried Timmers

Data 2019

25 februari - 1 maart
30 september - 7 oktober

Predikanten en geestelijke verzorgers uit de PKN kunnen studiepunten voor het deelnemen aan deze retraite verwerven. Daarvoor dienen zij zelf overleg te plegen met het bureau van de PKN.

Locatie

De retraite wordt gehouden in:
**het Heilig Hart-klooster,
Zusterstraat 20, 5935 BX Steyl**



De routebeschrijving voor openbaar vervoer en auto wordt U op verzoek toegestuurd.

Kennismakingsgesprek

Met elke deelnemer wordt vooraf een gesprek gevoerd zodat zowel begeleide als begeleider goed voorbereid zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze retraites is een telefoontje of een mail aan de contactpersoon Riene Lomme voldoende.

GERAAKT IN STILTE

2019

25 februari - 1 maart
30 september - 7 oktober



persoonlijk begeleide retraite
in
Steyl

Geraakt in stilte:

Een moment om jezelf te hervinden, te herijken. Een moment om keuzes in je leven te overwegen.

Een Ignatiaanse retraite werkt zo: Gedurende de retraite trekken we samen op in stilte. In dit stille samen-zijn zoeken we Gods aanwezigheid en stellen we ons leven in het licht van zijn betrouwbare Liefde. Vieringen, gezamenlijke en persoonlijke medita-tie, een dagelijks gesprek met de be-geleid(st)er, luisteren naar de Schrift en ontspanning bieden daar-toe gelegenheid.

Ignatius van Loyola

Ignatius leerde in een aantal bewogen jaren zelf luisteren naar Gods aanwe-zigheid in zijn leven. Hij leerde kijken naar alle schommelingen in zijn ge-moed. Van hieruit ontwikkelde hij een weg van geloofsverdieping. Centraal staat daarin het zoeken naar de erva-ring van God in mijn leven. Hierbij speelt de onderscheiding van wat mij beweegt een grote rol. Onderwerp van deze onderscheiding is mijn leven en alles wat daarin gebeurt.

Opzet van de retraite

Tijdens deze retraite is er een vast programma. De maaltijden zijn geza-menlijk en in stilte.

Het dagritme bestaat uit een dagope-ning en dagsluiting, eigen meditaties en een geleide stille meditatie.

De retraite begint op de avond van de eerste dag met een gezamenlijke ope-ning. Op de laatste dag is er een ge-zamenlijke afsluiting.

Het is ook mogelijk om aan de vierin-gen van het klooster deel te nemen.

Begeleiding

Gedurende de week is er dagelijks een gesprek van de retraitsant met de vaste begeleid(st)er om te reflecte-ren op de ervaringen en de voortgang van de retraite. De toewijzing van een begeleider gebeurt in overleg met de deelnemers door het team.

Voor informatie over de retraite
en over Ignatiaanse spiritualiteit:
www.onshuis.net

Aankomst en vertrek:

- aankomst 16.00 uur
- vertrek 10.00 uur

Diëten

Diëten zijn beperkt mogelijk. Hier-over is overleg bij de aanmelding.

Kosten

De kosten bedragen € 495,00 voor de retraite in het voorjaar en € 695,00 voor de retraite in het najaar (inclu-sief lakenpakket en handdoeken). In-dien de kosten een bezwaar zijn, ver-zoeken we u contact met ons op te ne-men. Ons Huis heeft hier een regeling voor.

Informatie en aanmelding

Ons Huis (Riene Lomme)

06-31379989

rieneLomme@kpnmail.nl Aanmel-ding tot uiterlijk 4 weken (daarna in overleg) voor aanvang.

Zie ook:

www.levensmozaiek.nl