

Zondag 23 februari 2020, 7<sup>e</sup> zondag door het jaar



Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel.....

(Matt. 5, 44)

## **Inleiding**

Vroeger heb ik met vrouwengroepen gewerkt, in het geloofsproject van het KVG, het Katholiek Vrouwen Gilde, sommigen van u misschien nog wel bekend? Wat me toen raakte een keer was, dat een al wat oudere religieuze in zo'n groep vertelde, dat ze altijd heilig had willen worden, maar dat ze dat nu had opgegeven.....'Heiligheid', het feest van Allerheiligen, ik heb er wat mee.....kunnen we dat kwijtraken in ons leven?

Vandaag worden we immers opgeroepen om heilig, om volmaakt te zijn. In heilig zit het woord 'heil', en dat heeft met 'geluk' en 'heel worden' van doen. Héle mensen worden, dát is onze roeping als mens op aarde. We gaan er straks meer over horen. Maar laten we ons nu eerst tot God onze Vader richten en om Zijn ontferming bidden, omdat we zo vaak die roeping tot heiligheid uit het oog en uit ons hart verliezen

## **Lezingen**

### **Eerste lezing: Leviticus 19, 1-2. 17-18**

*Uit het boek Leviticus*

De Heer sprak tot Mozes: "Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemint uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer."

### **Tweede lezing: Korintiërs 3,16-2**

*Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte*

Broeders en zusters, Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn - wijs namelijk volgens de normen van deze tijd die voorbijgaat - dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: "Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid", en elders: "De Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet hoe waardeloos ze zijn." Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. Want alles is het uwe, of het nu Paulus is of Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God.

### **Evangelielezing: Matteüs 5, 38-48**

*Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, maar als iemand u op de

rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. Geeft aan wie u vraagt, en wendt u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is."

*Woord van de Heer - Wij danken God.*

## **Overweging**

A.s. woensdag is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd, de tijd van inkeer en ommekeer, om ons voor te bereiden op het Paasfeest. Niet voor niets misschien dat we vandaag als opmaat daarnaartoe deze lezingen horen, lezingen over onze heiligheid, onze volmaaktheid...? Want de tijd van inkeer en ommekeer die voor ons ligt, als voorbereiding naar het Paasfeest, vraagt van ons wellicht dat wij ons realiseren dat wij – al!- heilig zijn! In het woord 'heilig' zit 'heel' en 'heil'. Als wij 'hele' mensen worden = helemaal worden die we eigenlijk diep van binnen al zijn, en zoals wij bedoeld zijn te worden, dan brengt dat ons 'heil' = geluk, dwz dan zijn wij 'geluk't,. Zó kun je in het kort de betekenis van 'heiligheid' wel noemen.. In alle drie de lezingen horen we vandaag over heiligheid, over volmaaktheid. Indrukwekkend vind ik wat in de 1<sup>e</sup> lezing staat: "Wees heilig, want Ik, de Heer Uw God, ben heilig". Wees heilig: wees wat je bènt hoor ik dan! En wees het omdat Ik, de Heer uw God, het ben! Bondiger kan niet gezegd worden hoe waar het is, dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis! Wij moeten ons realiseren heilig te zijn, *want* Hij, naar wiens beeld wij geschapen zijn, is heilig! Dat is toch adembenemend, als we dat tot ons laten doordringen? Dat wij wèrkelijk zózeer op Hem gelijken...althans: zo zijn wij geschapen, dat is onze blauwdruk, dwz zo zijn wij bedóeld, daar ligt onze roeping!! Vandaar dan ook deze oproep in Leviticus, om toch vooral trouw te zijn aan onze roeping, aan hoe wij wezenlijk bedoeld zijn, hoe wij ten diepste al *zijn*! Paulus maakt het wat concreter, door te verduidelijken dat wij de tempel van God zijn en dat de Geest Gods in ons woont.. Maar ook hij zegt met nadruk, dat wij de tempel van God *zijn* en dat wij daarom heilig *zijn*, dwz wij zijn het lichaam waarin God tot uitdrukking moet komen, zichtbaar moet worden. En hij roept ons op om dat vooral ook te wéten, om ons daar bewust van te zijn: "*weet* gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?" Wij moeten niet te min over onszelf denken, en de lat wat hoger leggen dan we wellicht in het alledagelijkse leven doen. 'Noblesse oblige' = 'adel verplicht'= we zijn aan onze stand verplicht daar ook naar te leven!

En Jezus zegt ons hóe we dat kunnen doen. En dat is – als altijd- niet gering, wat Jezus daarover zegt: "bemint uw vijand" om er maar één van te noemen.....Als altijd gaat het bij Jezus maar om één ding: de Liefde.....Wat breng ik, wat brengen wij daarvan terecht in de dagelijkse kleine en soms ook gróte ergernissen die we aan elkaar oplopen? De laatste spreuk "weest dus volmaakt zoals Uw Vader in de hemel volmaakt is" vat kernachtig samen wat Jezus daarvoor in meerdere spreuken verkondigde.. Volmaakt...klinkt dat niet een beetje perfectionistisch? Ik vrees, dat de moraaltheologie in vroegere tijden daar niet altijd even wijs mee is omgegaan....Maar als we volmaakt verstaan als 'volgemaakt', dan gaat het al heel anders klinken.

Volgemaakt, dat is dat wij vol zijn gemaakt, vol zijn geworden...door wie en waarvan? Waarvan anders dan van Gods H. Geest die in ons woont, zoals Paulus ons zegt? Als wij ons bewust worden dat wij de tempel zijn van Gods Geest, dat de H. Geest in ons woont, als we daar ècht wéét van hebben, in ons dagelijkse doen en laten, zoals Paulus met nadruk van ons vraagt, dan worden we ons misschien ook wat meer bewust hoezeer wij die H. Geest ook nódig hebben. Het bijzondere van Gods Geest is, dat Hij zowel Degene is die ons vól maakt alsook datgene waarvan we vol worden: de H. Geest wordt in de theologie wel 'donum et Donans' genoemd: Gave en Gever tegelijk. Zonder Hem beginnen wij niets. Zozeer zijn wij immers ook kleine mensjes van onszelf. Jezus begint de Bergrede denk ik niet voor niets met "zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen".....In ons zit die dubbelheid, dat wij enerzijds geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, dat wij tempel zijn van Zijn Geest, maar anderzijds zijn wij ook maar zulke kleine mensjes, die het op eigen kracht niet voor elkaar krijgen om 'volmaakt' te worden. Wie dát durft erkennen, wordt 'arm van geest' en dat opent ons voor de genade, voor de H. Geest die ons zal helpen, die immers al in ons leeft. De H. Thérèse van Lisieux is heilig verklaard om haar ontdekking van 'de kleine weg'= dat zij om heilig te worden zich alleen maar in haar kleinheid, haar zwakheid en haar onmacht, aan Gods Liefde hoefde toe te vertrouwen. Dát is de weg die voor ieder van ons toegankelijk is! We beginnen iedere viering ook met een gebed om ontferming, om hulp bij alles waar wij zo in tekort kunnen schieten. Jezus zegt niet voor niets "zonder Mij kun je niets"....en Zijn grootste geschenk aan ons is het schenken van Zijn Geest, als Helper en Trooster die ons alles weer te binnen zal brengen. Lieve mensen, laten we ons laten bemóedigen door deze oproep tot heiligheid vandaag. Laten we ons erdoor laten inspireren, dat wij ons bewust worden van onze *kwaliteit*, en dat wij daar ook naar gaan léven. Laat ons de lat van de liefde maar goed hoog leggen, in al onze kleinmenselijkheid... Zó kunnen we de komende Veertigdagentijd gebruiken om tot echte Paasmensen uit te groeien.....Dat het toch zo moge zijn. Amen.

## Slotgedachte

Jij mag zijn zoals je bent  
om te worden die je bent  
maar nog niet kunt zijn.  
En je mag het worden  
op jouw wijze en jouw uur.

Anna Terruwe